

Voorleesweek:

HOERA VOOR DE VOORLEESPAPA'S!

Van 18 tot 26 november is het opnieuw tijd voor de jaarlijkse Voorleesweek. Dit jaar zet organisator Iedereen Leest de voorleespapa's centraal. Omdat mannelijke rolmodellen belangrijk zijn en voorleesvaders een niet te onderschatten rol kunnen spelen in de leesopvoeding van kinderen – en vooral in die van jongens. Ook op school.

Tine Kuypers

Over de auteur

TINE KUYPERS

is communicatiemedewerker bij Iedereen Leest.

Al jarenlang is de Voorleesweek een stevige traditie in de meeste scholen. Van voorleesontbijten over voorleesmarathons tot voorleessessies met bekende voorlezers: veel scholen trekken dan nog eens alle registers open. Een jaarlijks moment om extra aandacht te vragen voor het belang én het plezier van voorlezen: het blijft nodig en relevant. Want voorlezen is dé manier om de kiem te leggen voor zelf lezen en leesplezier. Door de voordelen van voorlezen te beklemtonen, hoopt Iedereen Leest dat scholen werk maken van een duurzaam en doordacht voorlees- en leesbeleid, het hele jaar door.

MOETEN ER NOG VOORLEESPAPA'S ZIJN?

De focus van deze Voorleesweek ligt dus op de voorleespapa's. Dan rijst al snel de vraag: zijn er dan geen voorlezende vaders meer? Natuurlijk wel, gelukkig

maar. Uit recent onderzoek en peilingen blijkt dat heel wat vaders graag en vaak voorlezen en dat in vele gezinnen de voorleesrolverdeling heel vlot verloopt. Maar doorgaans nemen de moeders iets vaker de voorleestaak op zich. Daarom zetten we de voorleespapa's toch graag eens extra in de kijker: zij die het al doen én zij die misschien nog een extra duwtje in de rug nodig hebben. Omdat ze belangrijk zijn, omdat we hen willen stimuleren om zich meer te laten zien en het vaker te doen en omdat hun invloed op de leesopvoeding groot is. Zeker bij jongens. Dat heeft alles – of toch veel – te maken met het vrouwelijke imago dat lezen heeft.

LEZEN IS VOOR MEISJES

Meisjes lezen doorgaans liever én beter dan jongens, dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een van de oorzaken is dat jongens lezen als een

vrouwenbezigheid zien. Lezen is 'meer iets voor meisjes'. Die associatie is niet uit de lucht gegrepen: vrouwen lezen meer dan mannen en dat weerspiegelt zich ook in de leesopvoeding van kinderen, waar vrouwen eveneens de grootste rol spelen. Van de begeleidster in de kinderopvang over de bibliotheekmedewerker tot de leerkracht op school: allen hebben ze een overwegend vrouwelijk profiel. Als het over lezen gaat, krijgen kinderen dus vooral met vrouwelijke rolmodellen te maken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een voorlezende vader, meester of man vooral de jongens stimuleert. Zij hebben hier dus extra baat bij. Door meer mannelijke rolmodellen op te voeren, kunnen we het vrouwelijke imago van lezen een beetje bijstellen en de lees kloof tussen jongens en meisjes verkleinen.

NUANCES ZIJN NODIG

Uiteraard is het het belangrijkste dát er in een school, kinderdagverblijf, gezin,

buitenschoolse opvang ... voorgelezen wordt. Door wie is van minder belang. De voordelen die voorlezen heeft, zoals een betere taalontwikkeling en woordenschat, blijven bestaan, ongeacht het geslacht van de voorlezer. In een gezin zonder vader is het uiteraard geen probleem dat enkel de moeder voorleest. Een school zonder mannelijke leerkrachten kan perfect aan een goed (voor)leesbeleid werken. Maar het is wel belangrijk om hier als school even bij stil te staan. Misschien is het toch wel eens fijn om een voorleespapa uit te nodigen of een mannelijke voorlezer in te schakelen? Misschien kan je eens een mannelijke auteur uitnodigen voor een lezing? Boekentips door andere jongens of mannen laten geven? Wie weet maakt het voor enkele jongens een verschil.

OUDER- BETROKKENHEID

De Voorleesweek kan een mooie kans bieden om ouders meer te betrekken bij de school. Heel wat scholen zetten voorleesouders in om sporadisch of op vaste basis te komen voorlezen. Het is een eenvoudige en fijne manier om de drempel naar de klas te verlagen, ook voor anderstalige ouders. Een voorleesmoment in een andere taal is voor alle kinderen spannend en leerrijk. Bovendien geef je zo als school de boodschap mee dat voorlezen belangrijk is, en stimuleer je ouders onrechtstreeks om hier thuis ook aandacht aan te besteden.

Ook de drie ouderkoepels (Go! ouders, KOOGO en VCOV) springen opnieuw op de kar van de Voorleesweek. Zij roepen op om tijdens de Voorleesweek een Grote Voorleesdag te organiseren op school, waarbij je ouders en grootouders engageert om te komen voorlezen. Wie dat doet en zich aanmeldt op www.voorleesweek.be,

degrotevoorleesdag.be, maakt kans op een mooi boekenpakket en krijgt extra inspiratie. En vergeet dus de voorlees-papa's en -opa's niet!

BOEKENTIPS OVER VADERS

Zijn er geen voorleesvaders in de buurt, maar wil je toch inzetten op het thema? Een andere manier om vaders tijdens deze Voorleesweek te vieren, is door voor te lezen uit mooie boeken met een bijzondere vader in de hoofdrol. Hier alvast een paar leuke tips:

- *Appelmoes* – Klaas Verplancke (*De Eenhoorn*, 2011) 4+ / Warm prentenboek over de unieke band tussen een vader en zijn zoon.
- *Otje* – Annie M.G. Schmidt (*Querido*, 2016) 8+ / Grappige voorleesklassieker over een jong meisje en haar gekke, eigenzinnige vader.
- *Django heet Django* (*De Eenhoorn*, 2008) 4+ / Herkenbaar verhaal over Django, die plots liever Meneer genoemd wordt. Dan hoeft hij ook niet meer naar zijn vader te luisteren.
- *Lampje* – Annet Schaap (*Querido*, 2017) 9+ / Bijzonder, fantasierijk en meeslepend boek over de dochter van een vuurtorenwachter.
- *De jacht op Jozef Tentelaar* – Stefan Boonen, Tom Schoonoghe (ill.) (*Van Halewyck*, 2016) 9+ / Avontuurlijk verhaal over Jozef en zijn vader, die samen in een piepkleine woonwagen annex koffiehuisje wonen.

MEER?

Alle info over de Voorleesweek, gratis promotiematerialen en nog veel meer boekentips vind je op www.voorleesweek.be.



Registreer
je voor de
voorleesteller
en win een
boekenpakket!

Lees je zelf voor tijdens de Voorleesweek of wordt er op school (extra) voorgelezen? Registreer je dan voor de voorleesteller op www.voorleesweek.be. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een gratis luisterverhaal van bekende voorlees-papa's cadeau. Je maakt bovendien ook kans op een boekenpakket, zeker als je ook voorlees-papa's inschakelt voor je voorleesmoment.